

UDENRIGSPOLITISK UDSPIL

EN BÆREDYGTIG OG RETFÆRDIG VERDEN
GLOBALT – REGIONALT – LOKALT

Senest opdateret: 26.02.25

INDLEDNING

Frie Grønne står for en udenrigspolitik, der fokuserer på klimaansvar, menneskerettigheder og global retfærdighed.

Danmark har et historisk ansvar og en unik mulighed for at være et foregangsland i en verden, hvor klimaforandringer, sociale uligheder og krænkelse af menneskerettigheder dominerer den globale dagsorden. Frie Grønne vil placere Danmark som et foregangsland for klimaansvar, retfærdighed og fredelig konfliktløsning, samtidig med at vi prioriterer en styrket indsats for global solidaritet. Vores udenrigspolitik tager afsæt i tre grundlæggende principper:

1. **Global klimaansvarlighed**
2. **Menneskerettigheder og ligestilling**
3. **Fred og diplomati frem for militære interventioner**

1. GLOBAL KLIMAANSVARLIGHED

Vi lever i en tid hvor forureningen, biodiversitetskrisen og klimaet er vores vigtigste globale udfordringer. Klimaforandringer har store konsekvenser for millioner af mennesker på verdensplan, og konsekvenserne bliver kun større, i takt med at temperaturen stiger. Verdens klimainsats er imidlertid langt fra tilstrækkelig til at indfri Parisaftalens målsætninger. Selv hvis landenes reduktionsmål for 2030 indfries, estimerer FN's miljøprogram, at den globale temperatur i dette århundrede vil stige til 2,5 grader over førindustrielt niveau. Derfor må vi i Danmark som det første erkende, at konsekvenserne for fremtidige generationer og alt liv på Jorden vil være katastrofale, hvis vi ikke handler nu.

For det andet må vi erkende, at disse udfordringer kun kan løses hvis vi ændrer den nuværende uretfærdige fordeling af de globale økonomiske og materielle ressourcer, der er skabt af kapitalismen og den vestlige imperiale levemåde. Denne livsstil bygger på en vækstorienteret ideologi, der skaber ulige vilkår og overforbrug på planetens ressourcer.

Vestens imperiale levemåde overforbruger verdens ressourcer på tre planer:

- a) **Udnyttelse af mindre privilegerede:** For det første er vores vestlige levemåde baseret på, at andre er underprivilegerede. Vores velstand og overforbrug beror på udnyttelsen af billig arbejdskraft og naturressourcer i det globale syd.
- b) **Rovdrift på naturen:** For det andet er det primært Vesten, der står bag rovdriften på planetens ressourcer som fældning af regnskove, overfiskeri og miljøskadelig minedrift, der driver det ødelæggende overforbrug.
- c) **Ulighed mellem generationer:** For det tredje overforbruger den globale elite og middelklassen i dag på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at kunne

leve på Jorden. I sidste ende kan den globale opvarmning forårsaget af CO₂-udledningerne føre til uoprettelige katastrofer og konflikter, der vil lægge enorme byrder for kommende generationer verden over.

Frie Grønne vil arbejde for at skabe et mere demokratisk verdenssamfund, hvor alle mennesker, uanset hvor de bor, har samme rettigheder og politisk magt. Kun gennem et styrket FN, der sikrer fred og menneskerettigheder på globalt plan, kan vi skabe et retfærdigt og bæredygtigt verdenssamfund.

De internationale institutioner, der skulle sikre fred og grøn omstilling, mangler de nødvendige ressourcer til at handle effektivt. FN, som står i spidsen for disse organisationer, har ikke de midler, der kræves for at implementere de gode hensigter, som eksempelvis nedfældet i FN's Verdensmål.

FN's Sikkerhedsråd er et symbol på, at magthaverne fra Anden Verdenskrig fastholder rivalisering og magtkampe, der blokerer for reel handling.

Krigen i Ukraine og Gaza har udstillet de vestlige landes hykleri, når de ikke formår at vise politisk vilje til at efterleve de internationale krav og regler, som de kræver at andre lande følger.

Den liberalistiske ideologi, som har domineret globalt de sidste 50 år gennem neoliberal økonomisk politik, har forværret uligheden markant. Oxfams [ulighedsrapport](#) viser, hvordan en lille elite er blevet absurd rige på bekostning af flertallet.

- **Solidarisk omfordeling:** Frie Grønne vil arbejde for et verdenssamfund, der er baseret på fællesskab og retfærdighed. Den økonomiske udvikling i det Globale Syd skal sikres gennem en retfærdig omfordeling af verdensøkonomien, baseret på skatteindtægter fra verdens rigeste 10 %. Den globale elite, særligt i det Globale Nord, har gennem tiden akkumuleret deres rigdom ved at profitere på det Globale Syds arbejdskraft og naturressourcer. Disse økonomiske gevinster skal tilbageføres til Syd gennem nye internationale skatteinstitutioner, der fremmer global retfærdighed.
- **Klimaretfærdighed:** Danmark skal gå forrest i at støtte udviklingslande, som er uforholdsmæssigt påvirket af klimaforandringer, ved at levere økonomisk støtte til tilpasning og grøn teknologi.
- **Grøn diplomati:** Frie Grønne vil øge Danmarks indsats for at fremme internationalt samarbejde om at reducere CO₂-udledninger, og vi vil sikre, at internationale handelsaftaler indeholder bindende klimamål.
- **Afvikling af fossile brændstoffer:** Vi vil arbejde for et globalt forbud mod nye olie- og gasprojekter, og Danmark skal trække alle investeringer i fossile brændstoffer tilbage gennem statens pensionsfonde, internationale investeringer og alle landets pensionselskaber.
- **Grønt udviklingssamarbejde:** Vi vil forpligte Danmark til at øge sin bistand til grønne projekter i udviklingslande, især i de lande, der er mest sårbare over for klimaforandringer.

2. MENNESKERETTIGHEDER OG LIGESTILLING

Menneskerettigheder, ligestilling og social retfærdighed er kerneværdier for Frie Grønne, og Danmark skal være en stærk stemme for dem globalt.

Verdenssamfundet skal finansiere en fælles fond, hvor den kapitalophobning, der i dag tilfalder nogle få enkelt individer, bliver omfordelt ud fra den grundlæggende tanke, at alle Jordens og verdens værdier tilhører alle klodens beboere. Dette kræver en styrket politisk globalisering og etablering af nye internationale institutioner.

Vi lever allerede i en globaliseret verden under senkapitalismen, og derfor må vi udenrigspolitisk først og fremmest forholde os til de sidste årtiers neoliberale økonomiske globalisering.

Den nuværende verdensorden, domineret af vestlige europæiske lande og USA, har sin oprindelse i den europæiske kolonialisme, som startede for mere end 500 år siden, og som stadig præger den globale politik og økonomi.

USA's forsøg på at fastholde sin status som supermagt, især gennem NATO og sit enorme militærbudget, blev cementeret efter Anden Verdenskrig og forstærket efter Sovjetunionens opløsning i 1991.

Siden oliekrisen i 1970'erne har den neoliberale økonomiske dagsorden fået globalt fodfæste, hvilket har øget den økonomiske ulighed - både internt i de forskellige lande og mellem det globale nord og syd.

- For at skabe en mere retfærdig verden skal vi sikre, at uddannelse, sundhedssystemer og infrastruktur udbygges globalt til gavn for alle.
- Alle skal have mulighed for at søge lykken, hvor som helst i verden, men det er hverken bæredygtigt eller ønskværdigt, at store dele af befolkningen i det globale syd tvinges til at søge mod nord. Dette problem løses ikke gennem grænsekontrol, men gennem en global økonomisk omfordeling, der sikrer bedre levevilkår for befolkningerne i det globale syd.
- **Styrket indsats for minoriteter:** Danmark skal bruge sin diplomatiske indflydelse til at støtte kvinders rettigheder, etniske minoriteter og LGBTQ+-rettigheder i alle lande, hvor disse grupper er udsat for diskrimination og undertrykkelse.
- **Bekæmpelse af ulighed:** Frie Grønne vil arbejde for, at Danmark i internationale fora som FN og EU presser på for mere retfærdige økonomiske systemer, der mindsker den ekstreme ulighed, som præger mange lande.
- **Klimaflygtnings rettigheder:** Frie Grønne vil arbejde for international anerkendelse af klimaflygtninge, og vi vil sikre, at Danmark bliver et land, der går forrest med at tilbyde asyl til dem, der drives på flugt af klimaforandringer.

GLOBAL FEMINISTISK ØKONOMI

Siden 1990 har den globale kapitalistiske økonomi været domineret af neoliberalismens krav om 'frihandel' på markedets betingelser. Dette har givet multinationale selskaber (MNC'er) store fordele, og i praksis tilladt dem at styre den økonomiske udvikling uden at bidrage væsentligt til fællesskabet. Verdenssamfundet må frigøre sig fra den kapitalistiske dagsorden, der i dag dominerer det globale økonomiske system.

- Frie Grønne vil arbejde for at der indføres en feministisk udenrigspolitik, der bygger på principperne om lokal og global social bæredygtighed fra feministisk økonomi. Dette kræver et opgør med den nuværende ulighedsskabende økonomi og en omstilling, hvor økonomien understøtter lighed, miljøhensyn og social retfærdighed. Læs mere om feministisk økonomi i Frie Grønnes politiske udspil 'Økonomi'.
- Frie Grønne kræver fælles regler og høje beskatninger for alle multinationale selskaber, så de bidrager retfærdigt til det globale samfund. Skatteindtægterne fra MNC'er kan bruges til at opbygge stærke, globale institutioner, der sikrer en global økonomisk omfordeling, så alle verdens borgere får lige muligheder for et værdigt liv inden for planetens økologiske grænser.
- Den nuværende udviklingsbistand og klimabistand fungerer i praksis som erhvervsstøtte for danske virksomheder og er ofte præsenteret som almisser snarere end baseret på retfærdighed. I stedet må vi imødekomme det Globale Syds legitime krav på en global økonomisk omfordeling. Dette kan eksempelvis gøres ved at indføre en global basisindkomst og finansieringsstøtte til lokale, kooperative virksomheder, der opererer økologisk og forsvarligt.
- Vi kræver fælles regler og høje beskatninger for alle MNC'er, så skatteindtægterne kan bruges til global økonomisk omfordeling og sikre lige muligheder for alle inden for Jordens økologiske grænser.
- Frie Grønne ønsker, at Danmark aktivt arbejder for, at "ecocide" (forbrydelser mod biodiversiteten og økosystemer) bliver anerkendt som en internationale forbrydelse på linje med forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Dette kan ske gennem den Internationale Domstol (ICJ) hvis medlemslandene støtter FN's miljølovgivning. Det vil give bedre muligheder for at holde multinationale selskaber ansvarlige for de miljøskader de påfører lokalsamfund og naturområder. Der skal være juridisk mulighed for at retsforfølge individer for deres rolle i menneskeskabte naturkatastrofer, hvilket ikke er muligt i dag.

3. FRED OG DIPLOMATI FREM FOR MILITÆRE INTERVENTIONER

Krige og konflikter kan kun løses gennem diplomati og internationalt samarbejde, ikke ved militære midler. Danmark skal være en fredens stemme på verdensscenen.

- **Fredsdiplomati:** Vi vil opbygge og styrke Danmarks indsats som mægler i internationale konflikter og samarbejde med internationale organisationer for at fremme fredelige løsninger. Danmark skal øge sit bidrag til FN's fredsbevarende missioner med fokus på ikke-militære løsninger.
- **Stop våbeneksport:** Frie Grønne vil have et totalt stop for dansk våbeneksport til lande, der deltager i krige eller bryder menneskerettighederne. Danmark skal være et land, der investerer i fred, ikke i krig.
- **Afvikling af militærbaser:** Vi vil arbejde for en langsigtet plan om at afvikle udenlandske militærbaser og erstatte dem med fredsbevarende initiativer og humanitære missioner.

SAMARBEJDE FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

Frie Grønne mener, at Danmark skal indtage en proaktiv rolle i internationale organisationer som FN, EU og internationale klimafora for at fremme bæredygtige løsninger. Vi vil arbejde for at styrke FN's rolle i globale kriser, og vi vil sikre, at Danmark bliver en leder i udviklingen af internationale miljøaftaler, der forpligter lande til ambitiøse mål.

Frie Grønne mener, at EU skal opnå større selvstændighed i forhold til den hidtidige historiske afhængighed af USA. Særligt i lyset af konflikter som krigen i Ukraine og Israels krig mod Hamas, der har ført til ufattelige lidelser for den palæstinensiske civilbefolkning, er det afgørende mål at forhindre en optrapning og at samarbejde om fredelige løsninger.

- EU skal demokratiseres yderligere. Det kan bl.a. ske ved at give Europa-Parlamentet initiativret til lovgivning, så lovgivningsprocessen ikke udelukkende er forbeholdt EU-Kommissionen. Derudover bør Kommissionen vælges direkte af Parlamentet for at styrke demokratisk legitimitet og de Europæiske Råd bør enten afskaffes eller have ændret beføjelser, så magten i højere grad samles i de direkte valgte institutioner.
- FN skal demokratiseres og der skal skabes langt større åbenhed. Sikkerhedsrådet skal udvides så flere lande fra f.eks. Afrika, Latinamerika og Asien får permanente pladser og vetoret skal afskaffes, så alle nationer får lige indflydelse.
- Selvom FN har betydelige udfordringer, er det stadig en central aktør på den internationale scene, som kan og bør bruges til at fremme fred og sikkerhed. Fredsforhandlinger, efterfulgt af internationalt overvågende folkeafstemninger om de områders status, er den mest holdbare vej mod varig fred, hvilket gælder for de aktuelle krige og konflikter.

Danmark er et privilegeret land. Vi er ikke nogen økonomisk eller politisk stormagt, men vi har til gengæld mulighed for at præge den globale dagsordenen ved at vise vejen frem.

I Frie Grønne mener vi, at det er på tide at forlade den fremmedfjendske mistillid og nationalistiske politik. Vi er nødt til at indse, at vores privilegier skyldes uretfærdigheder. Det skal laves om på. Derfor må vi være villige til at dele vores værdier og ressourcer for at fremme frihed, lighed og et globalt fællesskab, der inkluderer alle.

Nationalstaternes suverænitet er en illusion. Gennem handel og internationale aftaler er alle lande afhængige af hinanden. Nationalisme og fremmedangst, er kun en hindring for fred og fremskridt.

- Konkret vil Frie Grønne arbejde for, at EU forlader den neoliberale økonomiske tænkning og får en stærkere miljøprofil, ligesom det er tvingende nødvendigt at EU påtager sig sit historiske ansvar for den ulighed vi har skabt gennem kolonialisme, imperialisme, slavehandel og udnyttelse af ressourcer, og her påtager sig en progressiv rolle i den nødvendige og kommende omfordeling af verdens værdier.
- Frie Grønne vil arbejde for at Danmark aktivt investerer i udvikling af fredsfremmende initiativer og tilbyder sig som mægler i konflikter. I 2003 blev Danmarks Copri, Copenhagen Peace Research Institute, sløjet og fredsforskningen blev langt ind under DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Vi må ligesom Norge og Sverige

arbejde for at der oprettes nye institutioner og uafhængig fredsforskning, som kan arbejde med nye initiativer og udvikling af fredsforskning.

- Danmark skal også støtte demokratiudvikling i samarbejde med NGO'er og undervisningsinstitutioner, f.eks. som foreslået i en ny Afrika-strategi fra Global Aktion.

FORSVARS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

I en tid præget af stigende globale konflikter, klimakrise og migration, skal Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik gentænkes. Frie Grønne ønsker, at Danmark skal spille en aktiv rolle i at fremme en fredeligere verden gennem diplomati, forsoning, og tillidsskabende initiativer, frem for oprustning. Vores mål er en verden, hvor konflikter løses gennem fredsforhandlinger og mægling, ikke militær styrke.

Det vigtigste vi som naboer kan gøre, er at forsøge at skabe mellemfolkelige kontakter, hvor vi prøver at arbejde for forsoning og tillid mellem mennesker på begge sider af konflikten, hvilket kun kan ske gennem åbenhed og samarbejde.

Det bedste vi kan gøre for at hjælpe folk i undertrykte regimer er at fremme kulturudveksling og bæredygtigt samarbejde med lokale repræsentanter for civilsamfundet, og derigennem fremme forståelsen af, at vi lever i en fælles verden i gensidig afhængighed.

- Frie Grønne vil arbejde for nedrustning og udbygning af globale nedrustningsaftaler frem for øgede militærbudgetter.
- Danmark skal kunne deltage i FN's fredsbevarende styrker, men ikke i såkaldte "aktivt fredsskabende" militære aktioner, der ofte har vist sig at skabe mere kaos og konflikt, som vi har set i de krige, Danmark har deltaget i de seneste årtier.
- Frie Grønne foreslår at afskaffe den militære værnepligt og erstatte den med en grøn værnepligt, hvor den enkelte er med til at genoprette balancen i økosystemerne og er medskabende for den grønne omstilling ved at få jord under neglene eller undervise i jordforbindelse og natur-kendskab. Opgaver inden for den grønne værnepligt kan eksempelvis handle om biodiversitetsgenopretning, naturpleje og -genopretning, skovrejsning, naturgenskabelsesprojekter, regenerativt jordbrug og undervisning i naturoplevelser. Læs mere om dette forslag i Frie Grønnes Klimaudspil.

FRIE GRØNNES HOLDNING TIL NATO

Frie Grønne har en kritisk holdning til NATO. Vi anerkender, at NATO har spillet en vigtig rolle i at opretholde stabilitet og sikkerhed i mange regioner i verden, men vi mener, at organisationens rolle i det 21. århundrede kræver en grundlæggende omstilling for at undgå eskalering af militære konflikter og øge fokus på diplomatiske løsninger. NATO bør ikke være en global militær alliance, der fremmer oprustning, hvilket øger spændinger og risiko for konfrontationer, men bør være en organisation, der prioriterer konfliktforebyggelse, diplomati og beskyttelse af de menneskerettigheder vi ønsker at fremme i verden.

Frie Grønne har tidligere stemt imod øgede danske militære bidrag til alliancen, herunder i forbindelse med beslutningen om styrkelse af forsvaret i Baltikum efter Ruslands invasion af Ukraine. (Frie Grønne stemte imod beslutningsforslaget om danske militære bidrag til NATO ([B127](#)), som blev behandlet d. 24.02.22.)

Frie Grønne ønsker ikke oprustning, idet vi mener, at det kun øger risikoen for militære konflikter, der kan eskalere til større krige. Vores politik er generelt præget af pacifisme og en modstand mod militarisering.

Frie Grønnes holdning til at øge forsvarsbudgettet

Frie Grønne er imod at øge forsvarsbudgettet. Vi mener, at opprioritering af militærudgifter og øgede forsvarsbudgetter ikke er den rette vej til at sikre fred og stabilitet, hverken i Danmark eller globalt. I stedet bør midlerne investeres i diplomatiske initiativer, konfliktforebyggelse, nedrustning og internationale samarbejder, der fremmer sikkerhed gennem dialog og fredelige løsninger.

Frie Grønne vil:

- Arbejde for at reducere Danmarks militære engagement i NATO's militære operationer, især de der fører til interventioner, som kan skabe langvarig destabilisering i andre lande.
- Opfordre til en aktiv indsats for at reformere NATO, så organisationen bliver en mere diplomatisk og humanitær aktør, der prioriterer fredsbevarende missioner og støtte til konflikttramte områder frem for militære interventioner.
- Fremme en europæisk sikkerhedspolitik baseret på samarbejde, diplomati og dialog med nabolande og globale aktører for at håndtere sikkerhedstrusler i fællesskab.
- Modarbejde oprustning og fokusere på nedrustning af atomvåben som en del af en global strategi for fred og sikkerhed.
- Arbejde for at begrænse øgninger i forsvarsbudgettet og i stedet prioritere investeringer i bæredygtighed, sociale velfærdsprogrammer og internationale samarbejder, der fremmer stabilitet og fred.
- Modarbejde militarisering af samfundet og sikre, at Danmarks ressourcer bruges til at fremme internationale menneskerettigheder, social retfærdighed og miljøbeskyttelse, ikke til oprustning.
- Støtte nedrustningsinitiativer og arbejde for en global reduktion af militære udgifter, herunder atomvåben, som en essentiel del af en international fredsstrategi.
- Styrke Danmarks engagement i FN og EU, som arbejder for diplomatiske løsninger og konfliktforebyggelse i stedet for militær intervention.

UKRAINE – RUSLAND KRIGEN

EU har på grund af sin nære geografiske tilknytning til både Ukraine og Rusland et særligt ansvar for at arbejde for fred og ikke optrappe konflikten. I stedet for sanktioner og våbenleverancer, der kun er med til at forlænge krigen, bør EU arbejde for initiativer, der kan genopbygge tilliden mellem parterne. NATO's oprustning og planer om udvidelse mod øst vil ikke fremme en fredsløsning. Derimod kan EU spille en positiv rolle ved at fremme demokrati,

gennemsigtighed og bekæmpelse af korrupsion i området. FN kan kun sikre fred gennem konfliktløsning og afmilitarisering, hvis alle lande, herunder de nuværende stormagter, går sammen om at fremme fredsforhandlinger og nedtrapning.

NATO er en sammenslutning fokuseret på krig og oprustning. Danmark er tvunget til at forholde sig til, at styret i Rusland bliver mere og mere diktatorisk. Regimet bruger krigen til at undertrykke befolkningen og dermed fastholde sit greb om magten. Diktaturer har altid en snæversynet interesse i at skabe fjendebilleder, hvor de gennem krige og konflikter med omverdenen, kan true og intimidere deres egen befolkning og opposition, ved at beskylde dem for at være i ledtog med fjenden. I den nuværende situation med krigen i Ukraine har det været nødvendigt på grund af den russiske aggression at forsvare den demokratiske udvikling i Østeuropa gennem aktiv støtte til Ukraine og sanktioner mod Rusland.

- Selvom NATO i øjeblikket støtter Ukraine militært, mener Frie Grønne, at en varig løsning kun kan opnås gennem forhandlinger og diplomati. Vi anerkender nødvendigheden af at støtte Ukraine mod russisk aggression, men fortsat våbenleverancer vil kun forlænge lidelserne for de involverede befolkninger. I stedet for yderligere oprustning, der skader både miljøet og samarbejdet mellem stater, bør vi arbejde mod at fremme gensidig forståelse og tillid.
- Oprustning har kynisk været brugt til at skabe økonomisk vækst, men vi har ikke brug for mere materiel vækst. Med krig og det medfølgende destruktive forbrug af ressourcer, skabes der kun mere forurening af jorden, vandet og luften. Når krigen en dag er slut, vil genopbygning af de ødelagte byer og samfund være en yderligere belastning for klimaet og forbrug af klodens råstoffer.

ISRAEL – PALÆSTINA KONFLIKTEN

Frie Grønne ser konflikten mellem Israel og Palæstina som en af de mest langvarige og komplekse i verden, dybt rodfastet i historiske uretfærdigheder, hvor den palæstinensiske befolkning i høj grad er blevet ofret i kølvandet på europæisk antisemitisme og den zionistiske bevægelse, som resulterede i oprettelsen af staten Israel. Konflikten har forårsaget ufattelige lidelser, og det er på høje tid, at der tages konkrete skridt mod en retfærdig og varig løsning, der respekterer begge folk og deres ret til selvbestemmelse, frihed og sikkerhed.

Frie Grønne mener, at det er op til de to parter selv – palæstinenserne og israelerne – at finde en løsning, som de begge kan acceptere og enes om, og som sikrer begge folks ret til et liv i fred, sikkerhed og med fulde rettigheder. Principielt mener vi, at oprettelsen af staten Israel i 1948 var et overgreb på den lokale befolkning, idet den ikke accepterede FN's delingsplan fra 1947, og over 700.000 palæstinensere blev tvunget på flugt fra deres hjem. Denne historiske uretfærdighed er blevet forværret af Israels fortsatte bosætterkolonialisme og apartheidlignende politik, hvilket undergraver enhver påstand om demokrati eller lighed.

En to-statsløsning er i overensstemmelse med FN's resolutioner, der kræver Israels tilbagetrækning fra de besatte områder, og som repræsenterer den mest internationalt accepterede ramme for fred. To-statsløsningen giver mulighed for at afslutte den israelske besættelse af Vestbredden, Gaza og Østjerusalem, og vil være et afgørende skridt mod at stoppe systematiske krænkelser af palæstinenserne's menneskerettigheder og skabe grundlaget for fredelig sameksistens.

Omvendt har historien vist, at løsninger påtvunget udefra sjældent skaber varig fred, da de ofte ignorerer de lokale befolkningers behov, ønsker og bekymringer. Frie Grønne tror på, at varig fred kun kan opnås gennem en løsning, der respekterer alle de involverede

befolkningsgruppers værdighed, selvbestemmelse og sameksistens. Det internationale samfunds rolle bør være at støtte en retfærdig proces, men ansvaret for selve løsningen ligger hos de berørte parter.

FN, som tidligere har spillet en central rolle i regionens historie, må igen tage initiativ til at finde en løsning, men denne gang skal det ikke være en top-down proces, men en løsning, der sikrer bred deltagelse fra alle etniske og religiøse grupper i området og som tager hensyn til alles rettigheder. Det er på høje tid, at det internationale samfund og især vestlige stormagter som EU og USA påtager sig et langt større ansvar for at presse på for en løsning, der ikke kun tilgodeser én part, men også sikrer frihed og retfærdighed for palæstinenserne.

Den nuværende situation

Israels brutale krigsførelse i Gaza, der har varet i over ét år og nærmer sig et folkemord, med etnisk udrensning og brug af sult som krigsvåben, er en forfærdelig påmindelse om, hvordan Vestens manglende vilje til at handle har resulteret i menneskeskabt humanitære katastrofe. Israels fortsatte vold og straffrihed samt vedvarende besættelse af Palæstina, viser det internationale samfunds manglende evne til at håndhæve FN's beslutninger og ICJ's arrestordre og domme. Resultatet er en eskalering af volden og en stadig mere brutal behandling af den palæstinensiske befolkning.

Frie Grønne vil:

- Fremme diplomatiske initiativer og arbejde for en FN-ledet proces, som presser på for en varig og retfærdig løsning, der respekterer menneskerettighederne og folkeretten samt begge parter ret til frihed, sikkerhed og selvbestemmelse.
- Aktivt støtte palæstinensiske rettigheder, herunder retten til at vende tilbage til de områder, de er blevet fordrevet fra og retten til bo og leve i et eget land.
- Aktivt modarbejde Israels besættelse af de palæstinensiske områder, herunder Vestbredden, Østjerusalem og Gaza.
- Presse på for, at den danske regering arbejder for en øjeblikkelig og varig våbenhvile, frigivelse af alle gidsler (herunder palæstinensiske), stop for våbeneksport til Israel samt anerkendelse af Palæstina som stat.
- Fordømme alle former for vold og menneskerettighedskrænkelser og arbejde for, at alle aktører tager ansvar for at skabe betingelserne for en retfærdig og varig fred.
- Kræve, at Israel stilles til ansvar for krigsforbrydelser begået i Gaza og på Vestbredden, herunder gennem internationale retsforfølgelse af de ansvarlige.
- Omdirigere den nuværende støtte til Israel til initiativer, der fremmer menneskerettigheder og sikre lige rettigheder for alle befolkningsgrupper i regionen.
- Støtte op om den internationale Boycott, Divestment, Sanctions (BDS)-bevægelse som et fredeligt og ikke-voldeligt redskab til at fremme rettigheder, afslutte apartheid-regimet og sikre en retfærdig fred i regionen.

- Arbejde for, at EU suspenderer sin associerings- og frihandelsaftale med Israel, så længe landet systematisk overtræder folkeretten og menneskerettighederne. Aftalen bør betinges af Israels opfyldelse af sine internationale forpligtelser, herunder ophør af besættelsen og sikring af lige rettigheder for alle befolkningsgrupper.