

# Et anti-racistisk Danmark

Efter 20 års flygtninge- og integrationspolitisk umenneskelighed

## *Et omsorgsfuldt Danmark*

Frie Grønne vil et Danmark forandret.

Vi ser for os en fremtid, hvor vi drager ens omsorg for alle mennesker – uagtet deres navne, deres oprindelsesland, deres hudfarve og deres religion. Vi ser for os et Danmark, hvor vi giver plads til alt det, vi har til fælles: Kærligheden til livet, til vores forældre, til vores partnere og til vores børn.

Vi ser for os et Danmark, hvor vi bygger til drømmene om en håbefuldst og værdig fremtid. En fremtid, hvor vi for alvor inviterer ind i fællesskabet, fordi Danmarks systemer anerkender at indflydelse på eget liv og omstændigheder – om det så er bolig, skole, uddannelse, arbejde eller samfund og politik – er afgørende for, at vi hver især og sammen trives og motiveres til at stræbe.

Vi ser for os en fremtid, hvor nogles fornemmelse af frihed og tryghed ikke fører til et Danmark, der begrænser nogle udvalgte frihed og tryghed. Vi ser for os en fremtid, hvor vi indretter vores systemer på

det smukke i ethvert menneske, vores alles grundlæggende behov for at høre med og til, fremfor at indrette vores systemer på at straffe dem, der lyder, taler og gør nogle ting anderledes.

Vi ser for os et Danmark, der vil mere end bare opbevare og stuve væk og støde fra os børn, unge, forældre og ældre, der helt ind i deres hjerter ønsker det samme som os: Mulighed for at drage omsorg for deres nære og håb for fremtiden.

Vi ser for os en fremtid, hvor Danmarks systemer behandler dem, der er her, og dem, der kommer hertil, som vi hver især ville ønske os behandlet, hvis vi måtte flygte fra vores hjem, vores familier, vores samfund. Og vi ser for os en fremtid, hvor vores systemer er indrettet på at få folk til at lykkes på deres egne præmisser.

Og vi ser for os et Danmark, hvor ingen står udenfor, hvor ingen parkeres, hvor ingen må dukke nakken for racisme og forskelsbehandling, men hvor vi står sammen om at passe på hinanden. Hvor vi alle finder modet

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS

og rejser vores pander i stolthed velvidende, at systemet også er til for os – uagtet, hvad vi hedder, hvor vi kommer fra, og hvem vi tilbeder.

Og vi ser for os en fremtid, hvor alle vi, der for længe har stået udenfor, for alvor står sammen og endelig

### ***Velkommen til Danmark***

I 20 år har skiftende regeringer kæmpet om at skabe det 'stramme-ste' og mest inhumane Danmark. Fremfor at indrette og indstille Danmark på at velkomme så mange flygtninge som overhovedet muligt, så er landets systemer i stedet blevet designet til at afskrække i forvejen desperate mennesker på flugt fra krig fra at søge til Danmark.

Denne indretning af Danmark følger overordnet set to spor.

Det første handler om, at magthaverne har skabt et Danmark, der undslår sig at åbne sine arme for den andel af flygtninge, som vores størrelse og rigdom berettiger til. Det er dette spor, der har ført til et Danmark, der lukker sine grænser for desperate mennesker, der afviser kvoteflygtninge og som modarbejder en fælles og medmenneske-lig EU-aftale om asylpolitikken.

bryder fri af magtens umenneskelige status quo.

Bryd Fri!

Med venlig hilsen  
Frie Grønne

Det andet spor går ud på, at vores måde at tage imod de få, der kommer hertil, er blevet indrettet på at afskrække andre fra at tage hertil – fremfor at være indrettet til, at dem, der kommer hertil, lykkes på egne præmisser i det danske samfund. Det er dette spor, der har ført til et Danmark, der tager smykkerne fra folk, der opbevarer mødre, fædre, søstre og brødre i umenneskelige lejre, der umyndiggør og fornedrer dem, og som holder ud i strakt arm fremfor for alvor at invitere ind i fællesskabet.

Frie Grønne ser et helt andet Danmark for sig. Vi ser et Danmark, der velkommer så mange som muligt og indretter sine systemer på at bistå folk i at lykkes på egne præmisser – fremfor som en gigantisk skræmme-kampagne.

## **Danmark med åbne arme**

Frie Grønne ønsker et Danmark, der tager ansvar i en tid, hvor især Vestens adfærd har bidraget eller ført til, at millioner og atter millioner er tvunget af sult og krig til at flygte fra alt, de har kært. Frie Grønne ønsker

et Danmark, der tager flere kvoteflygtninge, der anerkender at flugt kan have mange fædre, og som arbejder aktivt for, at flere tager sin retmæssige del af ansvaret for at hjælpe de, der må flygte.

### **Forslag 1**

Danmark skal årligt modtage 5.000 såkaldte kvoteflygtninge, der anvendes om de allermest udsatte flygtninge. Frie Grønne ønsker et Danmark, der tager sin del af ansvaret for den menneskelige lidelse i verden.

Antallet af flygtninge i verden anslås at være 71 mio. mennesker. Langt størstedelen af disse huses af fattigere lande, der har svagere sikkerhedsnet og mindre velstand og derfor ringere muligheder for at tage sig af mennesker på flugt. Frie Grønne mener, at enhver nation skal bære en

andel af ansvaret svarende til sin størrelse og rigdom.

”Da én procent af menneskeheden nu er fordrevet, og langt størstedelen huses i udviklingsregioner, som står over for deres egne udfordringer, stiger behovet for beskyttelse, men der er et stort underskud af løsninger. Vi har brug for, at lande gør mere, og at de hjælper os med at finde sikre opholdssteder til dem, hvis liv afhænger af det.”

- FN's Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi.

### **Forslag 2**

Der er brug for en ensartet asylprocedure, så alle asylansøgere i Danmark oplever at få behandlet sin sag på et fair og ensartet grundlag. Det skal opnås ved bedre uddannelse og certificering af tolke, uafhængig rådgivning og krav om lydoptagelser

ved alle interviews foretaget under asylprocedurer.

- Indfør SU-berettigede uddannelser som tolk på alle de sprog, hvor det er muligt, samt en statslig eksamination, certificeringsordning og

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS

adgang til specialisering, evt. efter norsk forbillede.

- Indfør ordning for uafhængig juridisk rådgivning inden asylproceduren går i gang.
- Giv Dansk Flygtningehjælp mulighed for at indstille medlemmer til Indfør krav om lydoptagelser af asylsamtaler og pålæg krav om, at opta-

### **Forslag 3**

Danmark skal deltage i EU's fælles asylpolitik og arbejde på en ny europæisk fordelingsnøgle.

Dublin-aftalen skal gentænkes, så det ikke er landene ved EU's ydre grænser, som får ansvar for de fleste asylansøgere. Det bør være en fælles europæisk myndighed, der tager imod flygtninge ved EU's grænser og fordeler dem rimeligt mellem medlemslandene efter BNP og befolkningens størrelse.

Danmark bør ophæve det retslige forbehold på dette område, så vi er forpligtede til at tage vores del af ansvaret for asylansøgerne ved Europas grænser, og i stedet arbejde

### **Forslag 4**

Frie Grønne ønsker et Danmark, der anerkender klimakrisen som årsag

Flygtningenævnet, så den faglige indsats øges.

- Øvrig indstilling af medlemmer bør foretages af Udenrigsministeret fremfor Udlændinge- og Integrationsministeriet, således at armslængde sikres.

gelskerne bliver markeret med tidskoder svarende til det skriftlige referat.

på at forbedre standarderne fremfor at melde sig ud af samarbejdet.

Så længe Europa holder fast i Dublin-aftalen, er det ikke rimeligt for flygtningene, at der er så store forskelle mellem anerkendelsesprocenter, status, procedurer og rettigheder i de forskellige lande – så bliver det et tilfældigt lotteri, som undergraver tilliden til at asylsagerne bliver korrekt og retfærdigt afgjort. Samtidig ville det være en stor fordel for de europæiske lande på længere sigt, hvis man kunne etablere fælles standarder (EASO er allerede i gang med succes) og fair fordelingsnøgler (f.eks. inspireret af modellen for de danske kommuner).

til, at mennesker er tvunget til at flygte fra deres hjem.

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS

Ingen er længere i tvivl om, at millioner og atter millioner af mennesker er og fortsat vil blive drevet på flugt på grund af klimakrisens katastrofer, tørke, oversvømmelser, skovbrande, vandstigninger, orkaner osv. Men disse mange millioner anerkendes ikke som flygtninge og ingen har følgelig en formel forpligtelse til at tage imod dem. Dette vil Frie Grønne ændre på.

### ***Velkommen til fællesskabet***

Frie Grønne ønsker et Danmark, der tager sig ordentligt og medmenneskeligt af de flygtninge, der kommer hertil. Vi ønsker et Danmark, der indretter sine systemer på at fjerne bar-

Danmark er et af de lande, der historisk set har og stadig driver den allerhårdeste rovdrift på klodens og naturens ressourcer. Ikke mindst derfor skal Danmark arbejde for og selv levere en retfærdig og human behandling af disse nødlidende mennesker.

rierer for at folk lykkes på egne præmisser. Et Danmark, der inviterer ind i varmen, ind i fællesskabet og åbner sine arme for alvor for de – forhåbentlig mange flere – vi i de kommende år vil tage imod.

### ***Forslag 5***

Frie Grønne ønsker, at udrejsecentrene omgående bliver nedlagt. Afviste asylansøgere skal have ret til et værdigt og frit liv i samfundet, mens de venter på, at hjemrejse bliver mulig.

Udrejsecentrene er mere end dobbelt så dyre som opholdscentre, de nedbryder systematisk beboerne langt hurtigere, og de fører ikke til flere frivillige hjemrejser. Tværtimod går alle anbefalinger fra forskere, aktører og flygtninge i den modsatte retning – stop overvåg-

ning, kontrol og tvang, og lad beboerne leve så normalt et liv som muligt. Det vil påvirke både integration og antallet af hjemrejser i en mere positiv retning.

Nogle af beboerne på udrejsecentrene i dag står til udvisning på grund af kriminalitet, men hvis de har afsonet deres straf – udover udvisningen, som de ikke selv er herre over – bør de på lige fod med alle andre dømt for kriminalitet i Danmark ligeledes have mulighed for et frit og værdigt liv. Det er indespærring på et udrejsecenter ikke.

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS

### **Forslag 6**

Luk hjemrejsestyrelsen. Alt for mange sendes i dag ud af Danmark uden egentlig garanti for deres sikkerhed i det land, de sendes til. Det er uacceptabelt og uholdbart. Frie Grønne vil ikke acceptere, at så

mange sendes ud af Danmark. Derfor bør Danmark ikke have en styrelse, der alene har til formål at vurdere, hvornår det er muligt at sende personer ud af landet.

### **Forslag 7**

Giv flygtninge mulighed for job og uddannelse. Frie Grønne vil et Danmark, hvor flygtningeforældre og deres børn skal have ret til beskæftigelse, uddannelse samt at bo og leve frit i samfundet og kunne føre et værdigt liv.

I dag er der melde- og i visse tilfælde opholdspligt for beboere på de danske asylcentre. Dette betyder i praksis, at flygtninge – mens deres sag behandles og uanset deres økonomiske eller faglige ressourcer – er låst fast i et liv som andenrangsborger, der ikke nyder samme frihed til at bo og bevæge sig, som vi andre.

### **Forslag 8**

Indfør mulighed for indgåelse af sponsoraftaler mellem danske familier og flygtninge. I en række lande er der mulighed for, at privatpersoner, organisationer og/eller kommuner påtager sig ansvaret for integrationsindsatsen, en del af forsørgelsen

og at finde bolig til nytilkomne flygtninge. I Frie Grønne ønsker vi oprettelsen af en model for sponsoraftaler, der er skræddersyet danske forhold.

### **Forslag 9**

Giv statsborgerskab efter 7 år. I dag er det en kamp at få en dansk statsborgerskab, og hvert eneste år bliver helt almindelige etniske danskere chokerede over at opdage, at de ikke selv ville kunne bestå indfødsretsprøven, der er nødvendig for at få et

statsborgerskab i dag. Sådan må det ikke være.

Efter 7 års lovligt ophold i Danmark, skal alle tilbydes dansk statsborgerskab, så man får mulighed for at blive en hel og fuldgyltig del af det danske samfund.

### **Forslag 10**

Giv permanent ophold efter 5 år. Mennesker der er flygtet til Danmark, skal ikke leve i ødelæggende uvished om, hvorvidt myndigheder med et fingerknips tvinger dem til at rejse ud af Danmark. Alle flygtninge

skal have 5 års ophold fra start og permanent ophold efter de 5 år, så deres base og betingelser for at lykkes er sikret, og de igen kan begynde at opbygge meningsfulde liv.

### **Forslag 11**

Afskaf 24-års reglen. Kærligheden er grænseløs, og det skal ikke være politikere i det danske Folketing, som skal bestemme, hvem unge mennesker må forelske sig i. Som et

af verdens rigeste samfund har vi mere end rigeligt plads og overskud til, at der ikke skal sættes grænser for, hvem der må få sin kæreste eller ægtefælle med til Danmark.

### **Forslag 12**

Få børnene hjem fra Syrien. Der sidder stadig 5 danske børn i en syrisk fangelejr. Det er både uværdigt og uacceptabelt, at danske myndigheders forsøg på at straffe børnenes mødre betyder, at børnene bliver efterladt i Syrien. Børnene skal hjem,

og så længe samtlige eksperter vurderer, at det vil være skadeligt for børnene, at deres mødre ikke følger med til Danmark, skal mødre naturligvis også med hjem.

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS

## ***Et anti-racistisk Danmark***

Danmark er blevet et land, hvor racismen ikke blot afslører sig selv i den mellem menneskelige interageren, men også er blevet operationaliseret i både formelle og uformelle strukturer. Det gælder både i politik, hvor vi med diverse ghettopakker, nedrivning af udsatte borgeres hjem samt politisk umyndiggørelse ser samfundet opdelt i a- og b-hold, men det gælder også i forhold til fx politiets etniske profilering samt diskrimination i ansættelsesproducenter.

Intet af dette er et land som Danmark værdigt. Frie Grønne ønsker et Danmark, hvor vi både hver især men

også vores systemer aktivt øver sig på at se ind bag hudfarve, navne og religion og ser det hele og fuldkomne mennesker foran os. Det er ikke et land, som Danmark værdigt.

Frie Grønne ønsker et Danmark, hvor ingen behøver føle at skulle dukke nakken – hverken når de går ad gaden, møder det politiske system, møder ordensmagten, ansættelsesudvalget eller søger at finde et sted at bo.

Vi ønsker et Danmark, hvor alle ses og behandles lige og værdigt.

## ***Forslag 13***

Frie Grønne ønsker en ambitiøs handlingsplan mod racisme og diskrimination.

En national handlingsplan er vigtig for at komme den udbredte forskelsbehandling og racisme rettet mod minoritetsborgere til livs. Ord er ikke længere nok. Kun handling kan stoppe den udbredte diskrimination og racisme. Handlingsplanen skal som minimum indeholde delplaner for opgør med racisme og diskrimination på følgende områder:

– Opgør med etnisk profilering i politiet. Tal fra Danmarks statistik vi-

ser, at politiet sigter flere indvandrere og efterkommere end etniske dansker i sager, der ender uden dom. Risikoen for at blive sigtet for noget, som der efterfølgende ikke kan opnås dom for, er 65-70 pct. højere for indvandrere og efterkommere. Herudover er risikoen for at blive anholdt uden efterfølgende at blive dømt 86-88 pct. højere for indvandrere eller efterkommere.

– Opgør med hadforbrydelser og hadefulde ytringer på de sociale medier. Antallet af registrerede anmeldelser af hadforbrydelser steg med 27 pct. fra 2018 til 2019. Racistisk motiverede hadforbrydelser var den

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS



mest udbredte motivkategori i 2019 med 312 sager. Hertil kommer, at Rigspolitiets årsrapport indikerer, at der kan være et stort mørketal af hadforbrydelser med et racistisk motiv: Mellem 4.300 og 5.800 personer i alderen mellem 16 og 74 år mener, at volden mod dem var motiveret af racisme .

– Opgør med hadefulde ytringer på de sociale medier. Af de hadefulde ytringer indenfor emnet religion er 86 pct. vedrører de 86 pct. islam og rettet mod personer med etnisk oprindelse i Mellemøsten er i Vesten uden for Danmark.

– Opgør med strukturel diskrimination på arbejdsmarkedet. Minoritetsetniske borgere udsættes for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Fx udsættes minoritetsetniske kvinder, der bærer tørklæde, for diskrimination i form af, at de for at blive kaldt til samtale skal sende 60 pct. flere ansøgninger end etnisk

danske kvinder. Ligeledes skal minoritetsetniske kvinder uden tørklæde sende 18 pct. flere ansøgninger for at blive kaldt til samtale. Overordnet set skal borgere med mellemøstlige navne sende ca. 52 pct. flere ansøgninger for at blive kaldt til samtale end deres medborgere med danske navne

– Opgør med strukturel diskrimination på det private boligmarked. Et felteksperiment afdækkede, at boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn for at få bolig skulle sende 27 pct. flere boligansøgninger end en boligsøgende med dansk navn – og at diskriminationen gik værst ud over mandlige borgere.

– Opgør med strukturel diskrimination i uddannelsessektoren. 29 pct. af praktikkonsulenterne oplever, at virksomheder anvender etnicitet som et kriterie ved til- eller fravalg af praktikanterne.

## **Forslag 14**

Anonymisér jobansøgninger i det offentlige.

Selv om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er forbudt ved lov, så diskrimineres der i Danmark bl.a. på baggrund af køn og etnicitet. Fx er det blevet påvist, at køn betyder meget i forhold til at blive leder i Danmark. Danmark halter langt efter de

øvrige nordiske lande, når det kommer til ligestilling mellem kønnene, mens Danmark rangerer som nr. 102, når det kommer til kvinder i

ledelse. Herudover er der massive problemer med diskrimination på baggrund af etnicitet.

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS

Anonymisering af jobansøgninger er påvist som værende et effektivt værktøj, der sikrer mere transparens og neutralitet i rekrutteringen. Når alle personlige informationer bliver

fjernet fra en ansøgning, stiger andelen af godkendte ansøgere fra kvinder. Herudover er allerede etableret forsøgsordninger i Norge og Sverige.

### **Forslag 15**

Ret til at bære religiøse symboler i forsvaret, beredskabet og politiet.

Frie Grønne ønsker et Danmark, hvor vi gør os umage for at skabe plads til alle, respekterer hinanden samt især hinandens forskelle. Det gælder selvfølgelig især og ikke mindst i den danske stats mest grundlæggende institutioner. Det er imidlertid ikke de tanker, som hverken politi, beredskab eller forsvar

bygger på. Her er det nemlig ikke tilladt at bære religiøse symboler, om det så gælder noget så almindeligt som tørklæde, turban eller kalot. Frie Grønne vil have ændret, så også ansatte i det danske politi, beredskab og forsvar har friheden til at bære religiøse symboler, såfremt de måtte ønske det. Ligesom det er en ret i lande som USA, Sverige og Norge.

### **Forslag 16**

Genindfør blasfemiparagraffen.

Frie Grønne ønsker et frit, demokratisk og ligestillet samfund med plads til debat og kritik af religioner, som vi også har tradition for i Danmark. Vores demokrati er og retssamfund er inkluderende, rummeligt og åbent over for nye anskuelser og holdninger.

Frie Grønne mener imidlertid, at fx afbrændinger af hellige skrifter som Bibelen, Toraen og Koranen på ingen måde gavner den offentlige de-

bat. Den type handlinger er udelukkende udtryk for unødvendige provokationer, som kun er med til at splitte samfundet. Frie Grønne ønsker derfor at genindføre blasfemiparagraffen for at genoprette forbuddet bl.a. mod disse afbrændinger.

Siden 2017 har Rasmus Paludan, formand for partiet Stram Kurs, arrangeret happenings m.v. rundt omkring i landet, hvor han, ud over at sprede sine udtalelser og budskaber ved disse demonstrationer og på sociale

medier, er blevet kendt for afbrændinger af Koranen. Det har Rasmus Paludan kunnet gøre fuldt lovligt – og faktisk ofte med massiv politibeskyttelse.

Rasmus Paludan er flere gange og senest i juni 2020 blevet dømt for at

overtræde straffelovens bestemmelser om racisme og ærekrænkelse m.v., men det har hverken været muligt for myndigheder at forhindre afbrændingerne af Koranen og tiltale Rasmus Paludan efter den tidligere blasfemibestemmelse da den jo er ophævet.

### ***Forslag 17***

Giv valgret efter 4 års lovligt ophold i Danmark.

Demokratiet er for de borgere, der lever i det. Men sådan fungerer det danske demokrati ikke. Knap 10 pct. af de voksne borgere i Danmark har ingen stemme i demokratiet, selvom

mange af dem ligefrem er født i Danmark. Det er ikke et moderne demokrati værdigt. Derfor siger Frie Grønne, at reglerne for valgret til Folketinget skal følge de regler, vi allerede i dag har til kommunal- og regionsvalg, hvor man får valgret efter 4 års lovligt ophold i Danmark.

### ***Et opgør med ghettificeringen af Danmark***

20 års populistisk "strammerpolitik" på udlændinge- og integrationsområdet har skabt en underklasse i underklassen i Danmark. Årtiers modarbejdelse af integrationen, som på trods af benhård politisk modstand alligevel går fremad hele tiden, og en både diskursiv og politisk opdeling af Danmark i "dem og os" har sat farve på socialklasserne i vores samfund. Det er ikke længere alene et spørgsmål om, at de arbejdsløse, syge og ufaglærte, er udsatte i samfundet. Nej, hver af de socialklasser har nu fået sin egen underklasse af brune borgere. Så når regeringen og dens

røde støttepartier taler om børnefattigdom, taler de i høj grad om minoritets-borgere. De anerkender det bare ikke. Det er resultatet af "ghettificeringen" af Danmark.

Mere end en tredjedel af de fattige børn i ydelsessystemet kommer fra familier på integrationsydelse. Det er de allerfattigste i vores ydelsessystem – dem som i stedet for hjælp får udskamning i den offentlige debat og en regering, der mener, at de bør tvinges til at arbejde mere end 20 timer om ugen for deres fattigdomsydelse. Og de er alle sammen

en del af de 20 pct. af danske byboere, som bruger mere end 40 pct. af deres disponible indkomst på huslejen. Det er dem, der rammes allerhårdest, når boligmarkedet boomer, og priserne stiger. Det er dem, der rammes allerhårdest under inflationen, hvor nødvendigheder bliver dyrere.

Med "Ghettopakken" blev statsracismen i de udsatte boligområder nedskrevet ved lov.

Derfor er det helt naturlige første skridt i et opgør mod ghettificeringen af Danmark naturligvis, at lovgivningen i "Ghettopakken" skal skrives ud af loven igen. I stedet skal vi øge antallet af billige boliger, mulighederne for at bo flere familier i under samme tag, de lokale aktivitetstilbud til unge såvel som gamle,

### ***Forslag 18***

"Blandede bydele" – Nye bæredygtige boligbyggerier, hvad end det er renoverede eller nybyggede, skal

### ***Forslag 19***

Staten skal føre politik med øje for at opkøbe flest mulige af de er-

samarbejde på tværs af skoler og uddannelsesinstitutioner fra socialt udfordrede områder og resten af byen og meget, meget mere.

I Frie Grønne ønsker vi et opgør med den splittende boligpolitik for i stedet at designe mangfoldige og blandede boligforhold i vores byer. Vi ønsker at skabe grønne, klimavenlige byer, hvor mennesker bor sammen og side om side upågtet socialklasse, alder, etnicitet og familieforhold.

Byer, der er designet til at fremme det lokale fællesskab, og interaktionen og samhørigheden i lokalområdet. Vi skal gøre en aktiv indsats for at skabe bymiljøer, der giver incitament til at søge fællesskabet, uddannelsesvejen og det meningsfulde liv.

bestå af mindst 40 pct. almene boliger og derudover give fortrinsret til demokratisk ejerskab som andelsboliger eller kooperativer.

hvervsejendomme, der er på markedet i byerne, med henblik på at omforme dem til billige boliger.

## **Forslag 20**

Al nybyg af kollegie- eller andre former for studieboliger skal bygges i

sammenhæng med andet boligbyggeri for at fremme diversiteten af borgere i lokalområdet.

## **Forslag 21**

Indfør en støtteordning for omdannelse af boliger til flerfamilieboligformer. Det er både klimavenligt at

bo flere familier eller flere generationer sammen, og det øger muligheden for at leve et fleksibelt og omsorgsrigt liv

## **Forslag 22**

Borgerne i et lokalområde skal inddrages i byplanlægningen. I stedet for at myndighederne spørger sig selv og interessenter i erhvervslivet, hvad der kan skabe vækst i en lokalområde, skal vi spørge borgerne: Hvad ønsker I for jeres lokalmiljø? Hvad mener I, der mangler? Ny by-

planlægning, salg af offentlige ejendomme til privat virksomhed og udvikling af en bydel i det hele taget, skal derfor altid til afstemning i lokalområdets borgere, så vi sikrer, at deres interesser opretholdes og imødekommes og at der tænkes bæredygtigt.

## **Forslag 23**

Folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner skal mindst én gang om måneden lave undervisning sammen

på tværs af socialt udfordrede områder og andre lokalområder i byerne.

## **Forslag 24**

Al nyt boligbyggeri skal altid opføres inklusiv muligheder for lokale fritidsaktiviteter og fællesskaber – som

f.eks. beboerhuse, forsamlingshuse, undervisningslokaler eller rammerne for fællesudendørsaktivitet.

### **Forslag 25**

Der skal oprettes fripladser til sports og - fritidsaktiviteter for børn og unge i de udfordrede områder. Det er afgørende, at børn og unge i de socialt udfordrede områder, igennem deres opvækst, oplever andre levemåder og kulturer. De skal møde børn i andre by- og landsdele.

Der skal være friplads til sports- og fritidsaktiviteter for børn og unge under 18 år i alle de socialt udfordrede områder. En vedvarende positiv fysisk og psykisk stimulering i ungdoms- eller sportsklub skal blive herved alternativet til at hænge ud på gaden.

### **Forslag 26**

Billig kollektiv transport. For alt for mange borgere i Danmark fylder udgiften til transport for meget i budgettet. Den kollektive transport skal

for så vidt muligt være gratis for borgerne, og man skal til enhver tid kunne komme fra den ene til den anden ende af lande for maksimalt 99 kr.

### **Forslag 27**

Obligatoriske opsøgende oplysningsteams, der tager ud til alle fa-

milier i udsatte boligområder og oplyser om mulighederne for fritidsaktiviteter, fællesskaber og støtte.

### **Forslag 28**

+18 væresteder i alle større socialt udsatte boligområder. De skal være indrettet med ressourcestærke lokale pædagoger og have træffetid med ungdoms- og uddannelsesvejledere og jobkonsulenter 2-3 gange om ugen. Dette for at skabe et visuelt alternativ til, hvor de unge ellers vil opholde sig modsat de nuværende jobcentre, som de unge i højere grad selv skal opsøge.

Det nuværende jobcenter-system skal lukkes, men rådgivning og sparring om job- og uddannelsesmuligheder skal rykkes hen til de unge, og konfrontere dem i deres egne miljøer, fordi mange unge aldrig selv ville opsøge disse muligheder. Alt for mange finder i stedet de gadens kriminelle miljøer, og det der er værre. Kommer de unge i job- eller uddannelses tilbud via kontakt med

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS

den fremrykkede "up-front" indsats, vil de, som studerende eller medar-

bejder opleve et socialt medejerskab og med det et medborgerskab.

### ***Et sikkerhedsnet uden diskrimination***

Når så stor en del af de fattige børn i Danmark samtidig er fra minoritetsfamilier, er det naturligvis ikke en tilfældighed. Det skyldes den strukturelle racisme, som i den grad også kommer til udtryk i et ydelses-system, hvor der ligefrem er lavet særydelser til dem, der kommer fra lande, vi ikke bryder os om – dem regeringen gerne refererer til som MENAP-landene. Integrationsydelsen er så utilgiveligt lav, at ingen bare nogenlunde almindelig person ville anse den som mulig at leve et sundt og acceptabelt liv på. For slet ikke at tale om, hvor utænkeligt det er at skulle leve noget, der så meget som minder om et meningsfuldt liv, hvis man modtager de laveste ydelser, vores system i dag byder de mest udsatte i vores samfund.

Det er i forvejen alt for hårdt at være uden for arbejdsmarkedet i det danske samfund. Fra første øjeblik, man står uden arbejde, bliver man konstant trukket i for at gøre en indsats for hurtigst muligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet og overvåget for at sikre, at man overholder den uendelige liste af krav og regler, der gælder, hvis man vil have hjælp fra staten Danmark. Under parolen "Det skal kunne betale sig at arbejde" har skiftende regeringer langsomt men

sikkert skabt et jobcenter-system, der gør folk mere syge, end det hjælper dem. Alle har prøvet at komme for sent til et møde eller glemme at logge på nettet og krydse den rette boks af på det rette tidspunkt, men hvis det sker for en arbejdsløs – en af de mest udsatte grupper i vores samfund – bliver de straks straffet ved at blive trukket i den i forvejen hånende lave ydelse.

Desværre har underklassen som skrevet fået sin egen underklasse. For ja, livet som arbejdsløs er umenneskeligt hårdt, også i Danmark, men er man minoritetskvinde, er det endnu værre. Vi ved, at minoritetspersoner skal sende langt flere ansøgninger end deres etniske danske naboer, men alligevel står systemet klar med pisken, når for gud ved hvilken gang får afslag på et job - og ingen har været hårdere ved minoritetskvinderne herhjemme end den nuværende regering med Mette Frederiksen i spidsen. Igennem det meste af valgperioden har hun forsøgt at få gennemført endnu et sæt diskriminerende regler i jobcentrene, som skal betyde, at minoritetskvinder fremover skal i 37 timers tvangsarbejde for at modtage den umenneskeligt lave ydelse.

I Frie Grønne begræder vi den enorme mængde menneskeligt potentiale, som går tabt på vores jobcentre og i det system, der gør folk syge. Vi forkaster den uhæderlige klapjagt for de udsatte borgere, som af den ene eller den anden årsag har en periode uden for arbejdsmarkedet. Det må ikke være en synd – det skal være en ret. Mennesker vil gerne bidrage, og der er INGEN, som ønsker at tilbringe livet med hænderne i lommen hjemme på sofaen, men livet er så meget mere end arbejde, og det skal være muligt at bruge sin tid sådan, som man finder det mest værdifuldt. På trods af astronomiske teknologiske fremskridt de seneste 50 år, er vi næsten ikke gået ned i arbejdstid. I stedet er vi bare begyndt at producere mere. Vi skal løbe hurtigere hele tiden for

### ***Forslag 29***

Der nedsættes en kommission, som har til opgave at udfærdige bud på modeller for Borgerløn eller Livslegat. Et krav til kommissionens modeller er, at Borgerlønnen eller Livslegatet skal være af et højt nok beløb til, at basale behov som husleje, mad, strøm, varme, vand, internet og lignende kan dækkes af den univer-

### ***Forslag 30***

Indtil en model for Borgerløn eller Livslegat er indført, afskaffes alle

at holde systemet i live – for at få hamsterhjulet til at køre rundt. Det ødelægger både planeten og os mennesker.

Frie Grønne vil bryde fri af hamsterhjulet. Livet skal være mere end "arbejde, spise, sove, forfra". Fritid skal ikke være noget, man måske har, når man går på pension. Vi tror på, at alle mennesker skal have mulighed for at leve et meningsfuldt liv uanset ens tilknytning til arbejdsmarkedet. For så længe et arbejde reelt er en nødvendighed for at overleve, er det ikke et frit valg, at vi arbejder. Vi er tvunget til det. Sådan er det ikke i den verden, vi i Frie Grønne vil skabe, hvor borgerne er frie til at indrette deres liv, som det giver mest mening for dem.

selle ydelse alene. Borgerlønnen eller Livslegatet skal altså gøre det muligt at leve meningsfuldt uden konstant at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Folketinget forpligter sig til i senest 2025 at have indført en universel ydelsesmodel i Danmark.

fattigdomsydelser i det eksisterende ydelsessystem. Aldersinddelingen af

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS



ydelsesmodtagere fjernes ligeledes og der differentieres altså alene ud

fra "forsøger/ikke-forsøger" begrebet.

### **Forslag 31**

Der skal indføres ensartet, offentligt tilskud til hjemmepasning af ældre eller andre familiemedlemmer med behov, så det ikke længere er op til enkelte kommune at oprette et sådan et tilbud på egen hånd, men der derimod findes en ensartet ordning

på landsplan. Omsorg og nærvær er helt afgørende for mennesker med ekstra behov, og vi bør i langt højere grad end i dag gøre det muligt, at familier eller venner selv får mulighed for at yde den omsorg, der er så afgørende.

### **Et menneskeligt, ligeværdigt og retfærdigt retsvæsen**

Fængselsophold skaber flere forbrydere end lovlydige borgere, og traditionel afsoning er oftest en "uddannelse i kriminalitet". Der er derfor ikke noget, der tyder på, at længere straffe vil mindske kriminaliteten.

Men i stedet for den traditionelle "efteruddannelse i kriminalitet", vil Frie Grønne give unge dømte et tilbud om kompetenceforløb under afsoningen. I første omgang samfundsundervisning om demokrati og grundlovsbestemte rettigheder og pligter, ansvarsbevidsthed og disciplin mv. En tilfredsstillende gennemførelse af kompetenceforløbet giver mulighed for at afsone sidste del af dommen i "udvidet fodlænke" - kombineres med et job- eller uddannelsstilbud i en "ny verden", der geografisk er langt fra det oprindelige miljø.

Alle erfaringer viser, at fængsler har utilsigtede negative konsekvenser for unge kriminelle. Måneder eller års afsoning i et kriminelt miljø af hårdkogte toneangivende kriminelle bliver mobilisering af "uddannelse" og forhærdede til kriminalitet. Fængslet bliver derfor en utilsigtet kriminel efteruddannelse for påvirkelige unge og afsoningen (mis)brugt til at opbygning af kriminelle netværk, måske det første netværk udenfor barndomshjemmets.

Under afsoningen er der en sjældent udvidet indgang til de unge. De er frihedsberøvede og tvunget til at efterkomme myndighedernes anvisninger. Mange af dem vil i situationen være åbne for alternative tilbud til den kriminelle løbebane. Den situation skal vi udnytte.

**FRIE GRØNNE**

INDEPENDENT GREENS

Det afgørende at være langt fra miljø, og, via kompetence-, uddannelses- og jobtilbud i fodlænke opleve en "ny verden" og nye livsmuligheder. Vi er overbeviste om, at uddannelses- eller jobforløbet vil udvide deres horisont og verdensbillede langt op over den "sorte firkant,

de er vokset op i." De vil opleve "virkeligheden" og blive bevidst om alternative langt mere "lukrative" livsveje og muligheder end livet, som kriminel bandemedlem eller, som ekstremist.

### ***Forslag 32***

Tilbud om kompetenceforløb under afsoning af straf. Gennemføres for-

løbet tilfredsstillende, tilbydes mulighed for at afsones sidste del af dommen i "udvidet fodlænke"

### ***Forslag 33***

Indsatte, der afsoner under "udvidet fodlænke", kan kombinere sin afso-

ning med job- eller uddannelses tilbud i et geografisk område langt fra det oprindelige miljø.