

FRIE GRØNNE



Sikandars tale landsmøde 8. maj 2021

- 1) Jeg har virkelig set frem til vores første landsmøde i FG. Og havde håbet på, at vi kunne have afholdt landsmødet fysisk og under helt andre involverende rammer. Men nu bliver det digitalt. Så derfor er det en fælles opgave alligevel at gøre det til en god og meningsfuld oplevelse for os medlemmer.**
- 2) Vi medlemmer er en dejlig broget forsamling. Vi repræsenterer alle aldersgrupper, alle fagligheder, alle lag i samfundet. Som I måske ved, har vi ikke haft nogen ambition om at få mange medlemmer fra start. Men derimod de rigtige medlemmer fra start. Og det er I det bedste bevis for er lykkes. Så som det allerførste vil jeg sige jer tak, fordi I har haft tillid til mig, mine kollegaer og projektet som sådan. Jeg håber, at jeg og resten af holdet har levet op til jeres tillid. Ellers må I endelig sige det i løbet af dagen i dag.**
- 3) Det har været en helt særlig læringsrejse for mig som politisk leder af FG, fra jeg stod på pressemødet på Blågårdsplads til i dag otte måneder senere. Det er sin sag at gå fra at være menigt folketingsmedlem og så til at være partileder, hvor jeg ikke bare skal repræsentere mig selv, men alle jer. Min læringskurve har været mere end stejl. Og jeg kunne have snublet mange gange i løbet af de sidste otte måneder. Men heldigvis har jeg hele vejen igennem haft gode folk omkring mig, som har rådgivet og støttet på de rigtige tidspunkter – her vil jeg gerne sende en helt særlig tak til Rune Langhoff. Og I medlemmer har også fra tid til anden sendt mig gode råd og kritik. Det sætter jeg meget stor pris på. Det skal I vide.**
- 4) Hvis jeg selv skal sige det, fik vi en mega god start. Jeg var i hvert fald pavestolt, da vi med solen i øjnene stod og præsenterede vores parti på Blågårds Plads – det glemmer jeg aldrig. Tak til alle jer, der gjorde det til en god start.**

FRIE GRØNNE



Lynhurtigt efter lanceringen var det tilbage til hverdagen. Det politiske år på Christiansborg startede, og det var i arbejdstøjet for både mig selv, Uffe Elbæk og Susanne Zimmer. Ligeledes har Niko Grünfeld haft rigeligt at se til på Københavns Rådhus. Kære Niko, Susanne og Uffe, I skal have tak for jeres kæmpe indsats.

Hvad har vi så nået på de sidste otte måneder? Vi har fået bygget en velfungerende organisation op, som selv i meget pressede situationer er i stand til at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Vi har de bedste medarbejdere man kan tænke sig. Og vores frivillige er i en klasse for sig selv. I skal alle have en kæmpe tak for jeres indsats for et grønt, demokratisk og antiracistisk Danmark. FG politiske stemme er endnu mere vigtig i dag, end da vi startede partiet i sin tid.

Men det er ikke bare en organisation og en politisk profil, vi har fået bygget op. Vi har også fået formuleret et knaldgodt og visionært politisk program. Og oven på det politiske program, har vi også haft intellektuelt overskud til at komme ud med en række politiske udspil. På kulturområdet, på naturområdet og det økonomiske område. Senest det store 4. arena-debatoplæg og vores boligpolitiske udspil. Vi har fremsat adskillige forslag i folketinget, f.eks. Klimalov 2.0, forbud mod brændeovne, anonymiserede ansøgninger, ret til turban, kalot og tørklæde i beredskabet og politiet, krav om ambulans behandling for voldsudøvere og voldsofre. Snart skal vi behandle vores forslag i Folketinget om gratis menstruationsprodukter og en genindførelse af blasfemiparagraffen. Ligeledes har vi på Københavns rådhus fremsat forslag om udfasning af biomasse, stadsgartner for biodiversitet, og cykelradrag for at fremme cyklisme. Nogen ville undre sig over, hvordan vi på så kort tid har fremsat så mange gode beslutningsforslag uden at have et stort sekretariat. Og det er en præstation! Derfor skal der herfra lyde et stort tak til vores sekretariatsleder Laust og alle vores fantastiske medarbejdere på sekretariatet, som har fået det til at lykkes.

FRIE GRØNNE



5) Hvis jeg skal dele med jer, hvad jeg er allermost er stolt af i forhold til FG, så er det:

- At vi har fået 8.000 vælgererklæringer på trods af corona-nedlukningen. På trods af vi ikke har kunne udfolde den drejebog vi havde planlagt for at samle vælgererklæringer. Uden at have mulighed for at lave politiske samtaler, saloner, sociale aktiviteter.
- Vores mange ambitiøse politiske udspil og de politiske dagsordner vi har sat.
- Vi har på kort tid konsolideret os som Danmarks Antiracistiske parti – det er der ingen tvivl om!
- Vi skaber mere og mere politisk spillerum på venstrefløjten og har vist at vi mener det!

6) Men hvis jeg også skal dele med jer, hvad jeg synes vi kan gøre bedre så er det:

- Vi skal mobilisere langt flere end vi har formået indtil nu – flere ambassadører – så vi kommer helt ud i Danmark.
- Hvis projektet skal lykkes, skal vi ikke kun have politikere, men koordinatører, kampagnefolk, flere politiske rådgivere, folk der vil hænge plakater op – Altså en meget bredere faglighed og alsidighed.

7) Så hvordan ser jeg den kommende periode fra nu af og frem til et kommende valg. Selvfølgelig er det vigtigste lige nu, at vi får indsamlet de nødvendige vælgererklæringer. Heldigvis ser det rigtigt godt ud lige nu. Men også her kan vi gøre det bedre. Derfor håber jeg også, at I medlemmer vil bakke vores vælgererklæringskampagner op.

Jeg er overbevist om, at vi nok skal nå at få de tilstrækkelige antal vælgererklæringer. Men selv om vi gør det, er vi ikke home safe. Langt fra. For konkurrencen er benhård for os små partier på venstrefløjten. Der er både Alternativet, Veganerpartiet og måske når der også at komme et helt tredje

FRIE GRØNNE



parti, selvom jeg nu ikke tror det. Af de oplagte tre partier, der slås om mange af de samme vælger er der Alternativet, Veganerpartiet og Frie Grønne. Og jeg tror kun en af os, når op over spærregrænsen. Og mit bedste bud er, at det er Frie Grønne. Men igen: Alt kan ske op til et valg. Så derfor er intet givet. Heller ikke for os i Frie Grønne.

Men jeg vil som politisk leder gøre alt for, at vi lykkes. Men jeg kan ikke gøre det uden opbakning fra jer. Og opbakning er ikke bare ros og pæne ord. Det er lige så meget konstruktiv kritik. Hvor I ser, at vi ikke lever op til vores egne kvalitetskrav. Fortæl mig det. Send mig en email. Ring til mig. Ræk ud.

Jeg vil virkelig sætte pris på, at vi kan have en hudløs ærlig feedback-kultur i Frie Grønne. Jeg kan tåle hård kritik. Men hvad jeg ikke kan tåle, så er det middelmådighed. Vi må aldrig acceptere laveste fællesnævner. I hvert fald ikke på min vagt. Og vi skal stå sammen.

8) Kun ved at stå sammen kan vi fuldføre det politiske virke, vi stiftede partiet for. Kun ved at stå sammen kan vi gennemføre den demokratiske revolution, som vi har skitseret i vores manifest og vores politiske platform.

For der er brug for Frie Grønne. Der er brug for et venstrefløjsparti, som udfordrer status quo og udfordrer de eksisterende partier, ikke mindst på venstrefløjen.

Der udfordrer de partier og politikere, som ikke vil indse, at vi står overfor en krise, som er langt større end coronakrisen. Ja, jeg taler om klimakrisen og biodiversitetskrisen. En krise som kan resultere i, at planten kun kan brødføde 1 milliard mennesker. En krise som vil resultere i, at op mod 250 millioner mennesker må flygte fra hus og hjem.

Hvis vi skal løse klimakrisen, så kræver det politisk handling, nu. Det kræver, at de partier, som blev valgt på en grønt mandat, handler derefter. Derfor har vi i Frie Grønne sagt, at vi ALDRIG går på kompromis med klimavidenskaben. Vi vil gerne forhandle om, hvordan vi når målet med regeringen, men vi vil

FRIE GRØNNE



ikke forhandle om målet. Målet om at skabe en bæredygtig planet.

Frie Grønne ønsker et opgør med den vækst- og overforbrugsøkonomi, som er skyld i, at kloden er ved at bukke under. Vi vil bruge vores uformelle magt til at presse regeringen og støttepartierne, som har ansvaret for at levere omgående handling.

For at opretholde den økonomiske vækst har vi skabt et hamsterhjul, hvor vi som samfund beder vores borgere om at løbe hurtigere og hurtigere. Et samfund, hvor vi løber hurtigere og hurtigere for at kunne betale af på vores husgæld og tjene til dagen. Ja, dette hamsterhjul har reduceret os til et produktionsredskab for evig vækst. Det vil Frie Grønne have et opgør med.

Vi ønsker at skabe meningsfulde liv. Hvor der er balance mellem arbejdsliv og familieliv. Vi ønsker at gøre op med et arbejdsmarked, som har gjort stress til en folkesygdom. Men det kræver et opgør med den neoliberale økonomiske model og erstatte den med en feministisk økonomi, som værdisætter andet en økonomisk vækst.

- 9) Frie Grønnes version er at skabe et grønt, demokratisk, postkapitalistisk samfund, hvor mennesket og naturen er i balance. Hvor naturen er fri og mennesket er frit.**

Sandheden er, at det er langt fra tilfældet i dag. Vi har millioner af mennesker på flugt på grund af krig og sult. Krige som vi har deltaget i som nation. Men i dag vil et stort flertal i folketinget ikke tage ansvar for de mange flygtninge.

Den seneste tid har vi været vidne til, at mennesker fra Syrien, der er flygtet fra krig, ødelæggelse og tortur nu risikerer at blive sendt tilbage til den krig, de er flygtet fra. Sendt tilbage til den diktator, som har ødelagt deres hjem og familier. De flygtninge, vi ikke kan sende tilbage, har vi så fængslet i

FRIE GRØNNE



udrejsecentrere, hvor formålet er at nedbryde folk, så de frivilligt rejser tilbage. De lever under forhold som EU's torturkommission har kritiseret i stærke vendinger. Det sidste nye er, at regeringen har indgået aftale med et diktaturstyret i Rwanda.

Hvor er medmenneskeligheden henne? Vi var det første land i verden, der underskrev flygtningekonventionen - nu er vi det første land, der vil sende syriske krigsflygtninge tilbage. Det vidner om det moralske skred, vi som samfund har været igennem. Det er et bevis på den radikaliserings, vi som samfund har været udsat for på grund af 20 års nationalkonservativ tilgang til udlændinge- og flygtningepolitikken samt tilgang til vores medmennesker.

- 10) Men det er ikke kun vores flygtningevenner, som ikke er frie i dag. Det er også vores egne medborgere, som har boet i Danmark i 50 år, og deres efterkommere som er født i DK, har gået i skole her, er uddannet her, arbejder her, lever her sammen med os. Alt for mange af de af vores medborgere føler sig heller ikke frie.**

Selvom vi i dag er et mangfoldigt samfund og danskere findes i alle former, alle religioner, alle hudfarver og med forskellig seksualitet, så har vi som samfund ikke anerkendt den mangfoldighed. Vi ser, at vores minoriteter dæmoniseres, ses som en byrde frem for et aktiv. Dansk Folkepartis menneskesyn som en gang ansås for at være ekstremt, er nu en helt almindelig del af dansk politik.

Vores minoriteter holdes udenfor fællesskabet og demokratiet ved at igen og igen at stramme for statsborgerskabsreglerne. Tænk at man som minoritet bidrager til samfundet, men at man er frataget den mest grundlæggende rettighed i et demokrati – at stemme! Hvis ikke alle grupper af mennesker kommer til orde i demokratiet, er vores demokrati ikke fuldkomment.

FRIE GRØNNE



Vi har været vidne til, hvordan man har skræddersyet og designet lovgivning til at ramme en bestemt målgruppe, særligt vores muslimske medborgere. Ghettoloven, 24-årsreglen, burkaforbuddet, håndtryksloven, umenneskelige familiesammenføringsregler. Alt sammen med det ene formål at holdes vores minoriteter ude.

Det en gang så solidariske parti Socialdemokratiet fører Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Og desværre holder støttepartierne en regeringen ved magten, som fører statsracisme.

Frie Grønne insisterer på at skabe et mangfoldigt samfund, hvor ALLE er frie, uanset hudfarve, religion og seksualitet.

De ovenfor nævnte kriser er bare nogle af de kriser, som vi skal adressere i den kommende tid og komme med politiske løsninger på.

Det kræver en vision for Det Næste Danmark. Et solidarisk anarkistisk lederskab. Det kræver Frie Grønne.

Og det kræver at vi tør eksperimentere, det kræver endnu en innovationsbølge.

Kære venner,

Jeg vil indkalde til fysiske medlemsmøder, så snart det er forsvarligt. For det er virkelig mærkeligt at stå her og holde denne tale til jer, uden at kunne se jer ordentligt i øjnene. Skal vi ikke love hinanden, at dette er vores første men også sidste digitale landsmøde.

FRIE GRØNNE

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

Kan I – kan vi – have et rigtigt godt fortsat landsmøde.